

'Het zelf verdienen geeft een goed gevoel'

Hanneke Schattefor is nog jong, maar staat al een paar maanden voor groep 4 van de Theresiaschool in Bilthoven. Ze spaart flink, want ze wil binnenkort op zichzelf gaan wonen.

Huishoudboekje

NETTO MAANDINKOMSTEN

Leerkracht, schaal L10, 0,8 fte € 1767

MAANDLASTEN

Lease Volkswagen Up € 250

Benzine € 50

Kleding € 70

Dansschool € 42

Parkeerkosten € 20

Uit eten/terrasjes € 100

Uitjes (bowlen, midgetgolf, bios) € 20

Telefoon € 25

Spotify € 5

Zorgverzekering € 135

Sparen € 1050

TOTAAL € 1767

LAATSTE GROTE UITGAVE:
ELFDAAGSE VliegVAKANTIE MET
HUURAUTO NAAR TENERIFE € 1000,-



Hanneke
(21)

KLUSJES

06:30

Hanneke springt bijna elke ochtend fris en fruitig uit bed, donderdag is ze vrij. Douchen, aankleden, make-upje, konijnen eten geven en ontbijten. "Snel, want om 7.10 uur wil ik in de auto zitten."

07:40

Op de Theresiaschool in Bilthoven zet Hanneke snel alles klaar voor de leerlingen die om 08.20 uur komen.

15:00

Met alle collega's van groepen 3 en 4 drinkt Hanneke thee of koffie. "Als je dan een leerling hebt waar je mee zit, kun je dat bespreken met een collega."

16:30

Naar huis. "Vaak lukt het niet om half vijf te vertrekken, omdat ik steeds weer klusjes bedenkt."

17:00

Thuis. "Meestal plof ik neer op de bank, want dan ben ik echt wel gaar. Tot aan het eten doe ik niets."

20:30

's Avonds kijkt Hanneke graag iets eenvoudigs op tv, vaak samen met haar moeder: 'Paleis voor een prikkie' of 'Say yes to the dress'. "Maar er zijn ook avonden dat ik dan ga dansen of met een vriendin een terrasjes pak."

22:30

Naar bed. "Vlak voor ik ga slapen ben ik al met de dag van morgen bezig. Dan maak ik in mijn hoofd een to-do-lijstje."

HANNEKE: "De pabo was leuk hoor, maar ik ben heel blij dat ik nu eindelijk werk. Eerst acht jaar basisschool, daarna vijf jaar middelbare school en tot slot vier jaar pabo: ik was er wel een beetje klaar mee. Vooral met die verplichte lessen waar je zelf niet altijd de zin van inziet. Financieel ga ik er behoorlijk op vooruit. Van een paar honderd euro per maand naar bijna 1800 euro. Een leaseauto kon er dus wel vanaf, daarom heb ik nu een knalblauwe Volkswagen Up om elke dag van Bunnik naar Bilthoven en terug te rijden. Die auto zorgt voor een gevoel van vrijheid, en geeft me tegelijk heel veel voldoening. Waar mijn vrienden vaak hun rijbewijs en auto van hun ouders cadeau kregen, omdat ze bijvoorbeeld niet waren gaan roken, hebben mijn ouders me altijd voorgehouden dat ik dit zelf financieel moest regelen. Destijds baalde ik daar wel van, maar nu merk ik dat ik daardoor wel blijer ben met mijn rijbewijs en mijn auto dan mijn vrienden. Dat ik het zelf allemaal verdiend heb, geeft een goed gevoel."

NIET ZEUREN

"Geld is niet zo belangrijk voor mij, anders had ik ook niet voor het onderwijs gekozen, haha. Toch steekt het soms wel een beetje dat sommige mbo'ers die een economische richting hebben gedaan, meer verdienen dan ik. Maar ik moet niet zeuren, ik wist dat van tevoren en heb hier bewust voor gekozen. En ik ben blij dat ik nu in elk geval niet meer bij elke uitgave hoeft te denken 'kan ik me dat wel veroorloven?'. Desondanks ben ik wel zuinig. Kleding koop ik bijvoorbeeld altijd in de uitverkoop of in goedkope winkels. En eigenlijk vind ik dat ik te veel geld uitgeef aan terrasjes met vrienden. Naast een drankje bestel ik namelijk ook

'Voor samenwonen vind ik het nu nog te vroeg'

vaak een gebakje, of nachos. Dan tikt het extra hard aan."

DANSEN

"Mijn dansschool kost ook wel behoorlijk wat, maar ik dans al mijn hele leven. Daar wil ik echt niet mee stoppen. Laatst ben ik wel overgestapt naar een andere dansschool. Die is duurder maar daar kan ik me elke week aanmelden voor een andere dansstijl. Wel een nadeel is dat die school in Utrecht zit, waardoor ik elke keer ook geld aan parkeren kwijt ben. Ik heb een studieschuld van 10.000 euro bij DUO maar voorlopig hoeft ik die nog niet af te lossen. Daardoor kan ik lekker sparen om over een tijdje zelfstandig te gaan wonen. Maar iets vinden is heel lastig hier in de omgeving van Utrecht. Ik sta al wel drie jaar ingeschreven bij Woningnet maar mijn concurrenten allemaal veel langer, waardoor ik steeds achter het net vis. En kopen in je eentje is niet te doen, daarvoor zijn de appartementjes hier allemaal veel te duur. Ik heb wel een

vriend met wie ik op den duur wil samenwonen, maar daarvoor vind ik het nu nog te vroeg. Het lijkt me goed voor mijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel als ik het eerst in mijn eentje ga doen."

GROTE REIS

"Als ik nog wat geld overhoud, wil ik graag een grote reis maken. Het lijkt me geweldig om naar Zuid-Afrika te gaan, en dan op safari in een van die wildparken. Maar Zuid-Amerika trekt me ook wel, vanwege de danscultuur en het Spaans. Dat vind ik zo'n mooie taal. Laatst bood ik op Vakantieveiling.nl op een online cursus Spaans. Voor 1 euro had ik 'm. Als ik straks wat meer tijd heb, ga ik die cursus zeker doen."

Ook meedoen aan Geld telt? Mail naar onderwijsblad@aob.nl